



## Nieuwsbrief februari 2025

*Antwoord mij HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet, dat U, HEERE,  
de ware God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.  
- 1 Koningen 18:37*

Lieve vrienden, kennissen, broeders, zusters en familieleden,

### Januari 2025

Het nieuwe jaar is begonnen en in januari hebben de kinderen grote schoolvakantie. Zowel onze kinderen van Huize Bela Vista als Huize Girassol 🌻 hebben deze maand vrij. Het personeel heeft ook vakantie, maar wij ondernemen deze maand wel activiteiten om de start goed voor te bereiden.

Deze maand is voor mij ook de tijd om aandacht aan de kleinkinderen te besteden, zij komen met regelmaat een paar dagen logeren. Vooral voor Matheus is dit van groot belang. Hij heeft vorig jaar juni zijn moeder verloren (mijn pleegdochter Railaine) en bevindt zich in een aanpassingsproces. Matheus woont bij Lorryne (de biologische zus van Railaine en ook een pleegdochter van mij) en zijn nichtje Agatha. Gelukkig kunnen die twee het heel goed met elkaar vinden. Ik heb hier vorig jaar zo goed mogelijk begeleiding aan gegeven, zodat Matheus zijn tante Lorryne als autoriteitspersoon in zijn leven zou accepteren en dat is met Gods zegen gelukt. Daar ben ik heel dankbaar voor. Het gaat goed met Matheus en met zijn plek in de nieuwe gezinssituatie. Straks in februari moet hij helaas wel zijn laatste schooljaar opnieuw doen omdat hij vorig jaar te vaak afwezig is geweest van school i.v.m. de gezondheidssituatie van zijn moeder.



*Agatha is cake aan het bakken*

Sinds de jaarwisseling heb ik een zorgelijke tijd gehad met Darla, mijn pleegdochter die 2 jaar was toen ze bij ons kwam wonen. Ze is nu 26 jaar en inmiddels al een paar jaar getrouwd. Darla is zwanger van de derde en zij is altijd de eerste helft van de zwangerschap heel erg ziek. Ze moet teveel overgeven, kan niks eten, ligt op bed en krijgt het niet voor elkaar om iets te doen. Uiteindelijk heeft ze hierdoor 6 dagen in het ziekenhuis gelegen om aan te sterken. Dat waren moeilijke dagen. Hier in Brazilië is het verplicht dat een familielid of een vriend/in 24 uur per dag bij de patiënt is. Dan breng je de nacht door op een stoel. Dat is behalve ongemakkelijk ook erg vermoeiend. Haar man en ik wisselden elkaar af. Op de dag dat ik niet bij Darla hoefde te zijn, had ik haar 2 jonge kinderen bij mij thuis, Bruno van 5 en Bernardo van 2, dus het was intensief. Maar ze is nu gelukkig weer thuis en kan rustig aan de dingen weer oppakken. We hopen dat ze over een week of 3 over deze periode heen zal zijn en ze dan beter kan genieten van haar zwangerschap.

### Timóteo – Casa Bela Vista

Samen met Sabrina en Kelinha heb ik in december en januari een vergadering gehad met één van de wethouders. We hopen op positieve ondersteuning vanuit de burgerlijke gemeente voor ons werk met de kinderen in Bela Vista. Hun daden moeten ze nog wel bij hun woorden voegen, maar we bidden dat dat goed gaat komen. Vanuit Horeb zijn wij nog t/m mei dit jaar financieel verantwoordelijk voor een aantal dingen, waaronder bijvoorbeeld huur, elektriciteit en water. Dat zijn rekeningen van contracten die in mei dit jaar aflopen op de naam Horeb. Ook het ontslag van Sabrina en Kelinha bij Horeb kan om administratieve redenen pas eind maart plaatsvinden. Dus tot die tijd hebben wij ook deze financiële afspraak nog onder de naam Horeb staan. Wij zijn heel blij en ontzettend dankbaar dat Huize Bela Vista als een zaadje van



Horeb door zal gaan met het kinderwerk dat zo'n groot verschil maakt in die wijk.

### Timóteo - Ana Moura

Nu Bela Vista onafhankelijk gaat worden, ben ik stappen aan het ondernemen met de wijk Ana Moura. Timóteo heeft 3 wijken die, wat onze bediening betreft, zeker onze doelgroep zijn. Eén daarvan is Bela Vista en de tweede is dus Ana Moura. In deze wijk bevindt zich ook een dochtergemeente van de kerkelijke gemeente waar ik naar toe ga. Dat is de reden waarom ik sinds midden vorig jaar regelmatig naar deze gemeente ga. Ik heb daar mensen leren kennen, ik heb connecties gemaakt en ben nieuwe relaties aangegaan. Ik vind het iedere keer zo'n wonder dat God steeds opnieuw weer mensen op mijn pad brengt, die hart hebben voor kinderevangelisatie en de daarbij horende sociale ondersteuning. Zo zijn we dus alweer druk bezig met voorbereidingen van een geweldige kinderevangelisatie-activiteit in deze wijk. Een wijk die vanwege haar sociale en economische realiteit een werk als deze enorm nodig heeft. De bedoeling is dat een gelijksoortig werk als Huize Bela Vista in die wijk wordt opgezet. De komende maanden ga ik eerst deze grond verkennen. Dat houdt in dat wij de komende maanden op 3 verschillende plekken in de wijk Ana Moura een kinderbijeenkomst gaan houden! Hoe gaat dat er uit zien:

- De locaties zijn een veranda, tuin of stoep van drie verschillende gezinnen van de kerkelijke gemeente in Ana Moura.
- Er zal een uitnodiging aan de kinderen in die buurt verspreid worden, 1 week voordat de bijeenkomst plaatsvindt.
- Dit kinderwerk bestaat uit een kinderevangelisatiedienst met daarna een lunch.
- Een aantal jeugdleden van de kerkelijke gemeente zal voor muziek zorgen, zelf zal ik het Bijbelverhaal verzorgen en samen met de jeugd en het betreffende gezin (waar de bijeenkomst thuis plaatsvindt) zullen we een knutselwerkje met de kinderen gaan doen (dat te maken heeft met het Bijbelverhaal).
- We sluiten af met een lunch en nodigen de kinderen uit voor de volgende bijeenkomst.

Deze bijeenkomst zal 5 keer plaatsvinden op alle 3 de plekken waar we dit gaan houden (meestal op zaterdag- of zondagmiddag). Het zijn 5 bijeenkomsten omdat het kinderprogramma dat ik daar wil aanbieden opgedeeld is in 5 delen. Ik heb hier al veel vaker mee gewerkt in het verleden. Dit is een fantastisch programma dat altijd het winnen van zielen voor Jezus als resultaat met zich meebrengt! Dat resultaat behalen we alleen als het werk van tevoren voorbereid wordt met gebed en daar willen we u/jou voor vragen.

Wilt u alstublieft **meebidden** voor dit “parel-project”? We zullen nu in februari hier mee gaan starten.

Dit “parelproject” zal mij een reëel beeld geven van de sociale en economische omstandigheden waarin de families van deze kinderen zich begeven. Op grond daarvan gaan we bepalen welke volgende stappen wij zullen gaan







ondernemen. De wijk Ana Moura is een beruchte wijk, zoals alle plekken waar wij werken. Dus bescherming en welbehagen in de ogen van de “leiders” die daar de baas spelen, is hard nodig. Wilt u/jij hiervoor bidden, dit kan ons alleen van boven gegeven worden.

### Piauí - Casa Girassol 🌻

In de allereerste plaats wil ik een ieder die bijgedragen heeft aan de **eindejaarscampagne** voor speelgelegenheid voor de kinderen van Casa Girassol heel hartelijk bedanken! Wij hebben het benodigde bedrag bereikt en wij zijn ontzettend blij en dankbaar voor uw/jouw deelname. Ik ben er iedere keer weer zo van onder de indruk dat er nog steeds mensen zijn, die in liefde omkijken naar hun naaste en daar iets voor willen betekenen. God zegene u!

In de maand maart hoop ik weer voor een aantal weken naar Piauí te gaan. Dit keer samen met Gessy, want hij is deze maand uit Canada overgekomen en blijft een aantal maanden in Brazilië. Het is de bedoeling dat Gessy samen met Pr. Fabio één van de speeltuigen gaat maken. Op die manier hoeven we daarvoor alleen het materiaal te kopen. Bezuinigen op ingehuurd vakmanschap heeft deel uitgemaakt van onze planning voor de speelgelegenheid voor de kinderen. Ook ga ik samen met Gessy verschillende activiteiten van Casa Girassol doen. Gessy houdt ontzettend veel van zendingswerk en het is altijd zijn verlangen geweest om op het zendingsveld nuttig te kunnen zijn. Nog dik een jaar en dan kan hij met pensioen en kan hij mij altijd helpen waar nodig en/of nuttig is. Dit is een droom van ons.



*Buitenplaats Casa Girassol*

Onze coördinatrice van Casa Girassol, Sandra, zal in maart een conferentie bijwonen in de stad Brasilia. Deze conferentie duurt 3 dagen en is specifiek voor leiders die met kinderevangelisatie werken. Sandra heeft kwalificatie nodig en dat is de reden dat zij naar deze conferentie gaat. Hiervoor zal ze 2 dagen in Casa Girassol gemist worden maar dat is dan exact in de tijd dat ik daar ben en kan ik haar plek mooi opvangen.





Tot slot wil ik nog de mensen bedanken die eind december een eenmalige specifieke gift geschonken hebben buiten de actie om. Die giften zijn voor ons heel belangrijk geweest. Zonder die giften hadden we financieel een groot probleem gehad nu in deze maand januari. Maar God is en blijft getrouw en dat mag ik iedere keer weer opnieuw zien waar we eeuwig dankbaar voor blijven.

### Gebedspunten

- Bescherming en welbehagen in de ogen van de “leiders” van de wijk Ana Moura.
- Voor het ‘parel-project’: start in februari met het houden van kinderbijeenkomsten op 3 verschillende plekken in de wijk Ana Moura.

Gods rijke en overvloedige zegen toegewenst.

Hele hartelijke groeten vanuit een warm en benauwd Brazilië,

Netty, Gessy en teams.



*Gessy en Netty*



*Casa Girassol*



*Op reis naar Piaui*

“Ter opbouw van Gods Koninkrijk,  
verspreiding van het blijde evangelie en  
de redding van verloren zielen”