



Nieuwsbrief september 2024

“Hij nu zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden.”
- Johannes 21:6a

Lieve vrienden, familieleden en medewerkers in Gods wijngaard,

Van juni op juli ben ik een paar weken in Nederland geweest. Het was een goede tijd. Ik heb het ontzettend fijn gevonden om een aantal van u op de **Horeb-dagen** te kunnen ontmoeten. Tijdens het “koffiemoment” is het altijd fijn om even persoonlijke gesprekken te hebben. Een aantal van u heb ik helaas niet kunnen ontmoeten, wat ik echt heb gemist. Hopelijk bij een volgende gelegenheid. Ik heb de 3 weken in Nederland zo goed mogelijk geprobeerd te benutten: bezoeken, Horeb-dagen, gesproken in gemeenten, bestuursvergadering gehad, individueel werkoverleg met bestuurders en natuurlijk familiebezoek. Een volle maar goede agenda.



Het was fijn u te ontmoeten!



DANK!

Zoals de meesten van jullie weten zijn we op 11 juni dit jaar, in geloof, het **semi-internaat in Piauí** gestart. Ik zeg “in geloof”, omdat we voor twee nieuwe personeelsleden en een paar andere kostenposten maandelijks geen vaste sponsoring hebben. Maar God is getrouw en Hij zorgt voor Zijn werk! In mijn periode in Nederland heeft Hij door middel van twee spontane giften, voor wat de maand juli en augustus betreft, voorzien in deze noden. En nu in augustus hebben we de **bus kunnen verkopen** (u weet wel, de gele schoolbus waar Bernard en Fernando altijd de kinderen mee ophaalden). Samen met het bestuur in Nederland en het bestuur in Brazilië is besloten de opbrengst hiervan voor het werk in Piauí te gebruiken. Dit houdt in dat we tot eind van dit jaar het semi-internaat financieel zonder zorgen kunnen draaien. Samen met de giften die al specifiek voor dit werk gegeven worden.



De voorkant van ons nieuwe huis in Piauí



Timóteo: Casa Bela Vista

Toen ik de tweede helft van juli weer terug was in Brazilië, heb ik samen met Sabrina en Kelinha om tafel gezeten voor de administratieve en juridische gang van zaken van Casa Bela Vista. Ons streven was om deze maand het beleidsplan bij de Burgerlijke gemeente in te kunnen leveren, zodat de aanvraag voor subsidie voor volgend jaar meteen daarop gedaan zou kunnen worden. Wij meenden dat we alles hiervoor klaar hadden. Eén van de laatste dingen die nodig waren, was de inschrijving als filantropische stichting bij de Kamer van Koophandel in Brazilië. Dat is ons eind juli gelukt. Wat blijkt is dat we ook nog een **officiële inschrijving** nodig zijn bij de Burgerlijke gemeente. Een dergelijke inschrijving / erkenning kun je niet aanvragen: dat moet een wethouder in de Raad voorleggen en aanvragen. Ná goedkeuring van meer dan 50% van de wethouders wordt dit nummer vrijgegeven. Ik heb persoonlijk contact gemaakt met een wethouder die ik al aardig ken en hem de situatie voorgelegd. Via een officiële uitnodigingsbrief zal hij de komende dagen een bezoek afleggen. Daarna zal er een gesprek plaatsvinden, op zijn kantoor, met Sabrina en Kelinha, en pas daarna zal hij besluiten of hij deze aanvraag in de Raad zal voorleggen. **Graag uw gebed** voor deze situatie!



Nagels knippen

Verder:

- Er zijn **4 nieuwe kinderen** bij gekomen in Casa Bela Vista. We zitten nu op een totaal van 30 (dat hadden we al bijna, maar 2 kinderen zijn verhuisd en zodoende kwamen die plekken dus weer vrij).
- Het is Sabrina gelukt om via een kennis de **haren van de jongens** te laten knippen. Die kennis is op een middag langs geweest en heeft met toestemming van de ouders mooi werk geleverd. Vaak lopen onze jongens met een grote of lange bos haar, niet omdat ze dat willen, maar omdat er geen geld is om het te laten knippen. De meisjes hebben op een andere dag een “verzorgings-moment” gehad: nagels knippen, een masker in het haar, daarna haren wassen.
- Op 22 juli hadden we een **workshop voor de moeders** gepland, waar ik een woord zou brengen met betrekking tot opvoeding, communicatie in huis, en regels. Jammer genoeg zegden teveel moeders vlak van te voren af, en zodoende vond Sabrina dat we dit naar een andere datum moesten verschuiven. Die workshop komt dus nog.
- Ik ben niet meer nodig voor het plannen van het maand- en weekprogramma. Ook is mijn hulp voor het ontwerpen en het creëren van ideeën voor de workshops met de kinderen niet meer nodig. Sabrina en Kelinha hebben daar hulp voor van 2 vrijwilligsters. Ze plannen het met z'n 4-en en Sabrina voert het uit samen met één van de vrijwilligsters. Het is héél mooi om te zien hoe Huize Bela Vista nu **zelfstandig** het uitvoerende werk doet. Ik kom er gemiddeld één keer in de week om samen met de kinderen te eten en het persoonlijke contact met personeel, vrijwilligsters en de kids te onderhouden. Deze momenten blijken toch ook iedere keer weer belangrijk voor praktische dingen en inhoudelijk diepgaande gesprekken.



Onderwijs, spelletjes en huiswerkbegeleiding



Piauí: Casa Girassol



Nadat ik ongeveer 2 weken terug was van mijn reis naar Nederland, ben ik naar Piauí gegaan. Dit was voor mij de eerste keer dat ik in het huis kwam van waaruit we nu werken. In mei had immers de verhuizing plaatsgevonden. Wat is er anders?

1. We zitten 4 straten vóór de wijk van het grootste deel van onze doelgroep. Mooi op loopafstand dus.
2. Er is meer ventilatie in huis doordat er ruimte aan alle kanten van het huis zit.
3. We hebben een tuin, een mooie speelruimte.
4. De tuin heeft 2 grote mangobomen, die schaduw geven. Zo kunnen we makkelijk 'buiten eten' en lunchen, en daar ook de kinderdienst houden.

Mijn verblijf:

- Ik heb zoveel mogelijk **bezoeken** afgelegd. Iets minder dan de andere keren, omdat er intern ook veel gedaan moest worden.
- Petje af voor het **team** dat God mij gegeven heeft! Ik had hen vorig jaar oktober en dit jaar april alle praktische dingen m.b.t. het kinderwerk uitgelegd, maar dat was theoretisch en deels visueel. Ik liet beeldmateriaal van ons werk in Timóteo zien, maar niemand had ervaring met iets dan ook wat op ons werk lijkt. Het team heeft gebeden (21 dagen 1x per dag), heeft een openingsdienst gehouden in Casa Girassol, heeft de handen uit de mouwen gestoken en het huis "klaar gemaakt" en is met veel moed op 11 juni begonnen. Wát een moedige mensen zijn dit!
- Ik heb veel **individuele gesprekken** met mijn teamleden gehad. Bij iedereen heb ik details onder de aandacht moeten brengen, ideeën met hen gedeeld die leiden tot het beter functioneren, en hen uitgedaagd om zich te verdiepen in het verkrijgen van kennis en ervaring m.b.t. de positie waarin een ieder van hen zich begeeft.
- Ook heb ik tijd genomen voor individuele gesprekken en **momenten met kinderen**. Er kwamen hele belangrijke dingen op tafel, en ik hoop dat ik een kanaal van zegen voor hen heb mogen zijn, door middel van raad en gebed.



Individueel werkoverleg met personeel. Op de bovenste foto Sandra, de vrouw van Pr. Fábio. Zij is officieel de coördinatrice van het kinderwerk in Casa Girassol 🌻



Speciale momenten met de kinderen



Stichting Kinderwerk Horeb Brazilië

Postadres:
Telemannstraat 21
7604 GA, Almelo

Giften via de stichting (aftrekbaar)
Giften Netty privé (niet aftrekbaar)
Website

NL94 INGB 0003 3412 39
NL64 ABNA 0483 4577 87
www.kinderwerk-horeb.nl

- Er moesten een aantal **hand- en spandiensten** verricht worden voor wat het onderhoud betreft: de keukenkraan zat los, de afvoer van de buitenkraan zat vol gaten en dus liep het water (onder) langs je voeten weg (heb ik kunnen vervangen gelukkig), de wc-pot zat los, 2 buitenlampen deden het niet vanwege beschadiging aan de verbinding, en zo waren er nog een paar dingen.
- Het huis heeft 1 badkamer en maar 1 toilet, dat is niet veel als je daar dagelijks met 35 man bent. Zodoende heb ik Pr. Fábio gevraagd een **doucheruimte** voor de jongens te maken. Dat heeft hij in 2 dagen voor elkaar gekregen. Een plastic douchekop aan de zijkant van het huis, aangesloten op de interne waterleiding. Er komt alleen maar koud water uit, we kennen in Piauí geen warmtestanden. Maar dat is i.v.m. de dagelijkse temperatuur ook helemaal niet nodig. En een stuk blauw zeil als afscherming gebruikt, en voilà! Opgelost is het probleem.



Douchegelegenheid voor de jongens:

- *links: oude douche, open en 'bloot'*
- *rechts: nieuwe douche, achter een gordijn*

- Een eerste **officiële lokale donatie!** Carol helpt bij de bijlessen, maar doet ook veel “extern” werk voor Casa Girassol, zoals het proberen verkrijgen van donaties. Carol heeft geregeld dat ik met de secretaresse van de sociale hulp op het gemeentehuis een ontmoeting kon hebben. Na een lang gesprek is ons een wekelijkse maaltijd toegezegd. Dat betekent dat Casa Girassol, vanaf de eerste week augustus, iedere woensdag een kant-en-klare maaltijd krijgt (die we wel zelf moeten ophalen). De maaltijd bestaat uit: rijst, bruine bonen en iets van vlees. Onze kookster maakt die dag alleen een salade zodat de kinderen ook iets van groente krijgen. Carol haalt om 10 uur de pannen op uit Casa Girassol en is om 12 uur terug met de maaltijd. Zij krijgt de benzine vergoed omdat ze dat écht niet zelf kan betalen. Deze donatie is toegezegd tot aan het eind van dit jaar.

Afsluiting

Tot zover eerst weer ons nieuws vanuit Brazilië. Er is veel gebeurd de laatste maanden, mooie stappen gezet, mooie ontwikkelingen gaande. Mijn hart stroomt over van dankbaarheid als ik zie hoe waardevol het werk is in de kinderlevens die we mogen bereiken. En dit werk doen we samen met u/jou in Nederland, en al ons personeel en al onze vrijwilligers die allemaal deel uitmaken van éénzelfde visie. Halleluja, God is getrouw!

Een warme liefdegroet en Gods rijke en onmisbare zegen toegewenst.

Netty, Gessy en teams.

“Ter opbouw van Gods Koninkrijk,
verspreiding van het blijde evangelie en
de redding van verloren zielen”



Berichten van het bestuur

Bezoek basisscholen in 2026

Het is Netty's grote verlangen om niet alleen de kinderen in Brazilië over God te vertellen, maar ook de kinderen in Nederland! Zij zou daarom heel graag, de volgende keer dat zij in Nederland is (gepland periode februari-mei 2026), een aantal spreekbeurten op (christelijke) basisscholen houden. Weet u zo'n basisschool die daar interesse in zou kunnen hebben? Wilt u dat dan aan ons doorgeven, zodat wij vroegtijdig contact kunnen zoeken? Sommige basisscholen werken misschien met projecten om een 'goed doel' te ondersteunen, andere basisscholen kunnen dit misschien op een andere manier inplannen. Wij horen heel graag welke ideeën u hierover heeft.

Vragen?

Heeft u vragen? Laat het ons weten via de mail: info@kinderwerk-horeb.nl. Wij beantwoorden die graag.

Hartelijke groet,

Bestuur Stichting Horeb

Nico Zeeders (voorzitter)

Rob (secretaris) en Agnes de Lange

Elly Sanders (penningmeester)

Helma te Velde